



Beste vrienden van Kiwanuka,

Het einde van het jaar geeft ook nu weer een moe, maar voldaan gevoel. Het komend jaar bestaat de stichting Kiwanuka 20 jaar en is het 21 jaar geleden dat Pauline zei “Geef me geen cadeaus met mijn verjaardag maar geld en daar gaan we iets goeds mee doen in Afrika.” Het voldane gevoel komt ook vooral doordat 20 jaar een lange weg is, maar dat het zo mooi is dat veel van de lezers van deze nieuwsbrief al zo lang gegrepen worden door het streven om ook anderen een betere toekomst te geven. Zonder vrienden word je moe, maar met vrienden ga je door met nieuwe energie en plezier.

Les over persoonlijke hygiëne op St. Cecilia door een student geneeskunde

Schuin tegenover St. Cecilia school ligt het ziekenhuis van Villa Maria. Een paar keer per jaar loopt een student geneeskunde van de Universiteit Maastricht daar stage. Zo ook in september-oktober 2023. Kim Zwetsloot heeft in deze periode twee dagen les mogen geven aan de leerlingen van de laatste twee klassen van St. Cecilia. Het leek ons leuk haar te vragen hoe zij dit heeft ervaren.



Hoi! Ik was van september tot november in Villa Maria en ik had de mogelijkheid om wat lessen te geven op St. Cecilia Primary School. Mega-gaaf, maar ook spannend dacht ik. Maar ja, deze reis was toch al buiten mijn comfort-zone, dus zo'n uitdaging kon er nog wel bij. Zouden ze mijn - toch wel steenkolen - Engels wel verstaan? Zouden ze helemaal stil zitten luisteren, of zouden ze alleen maar kletsen en geen aandacht voor mij hebben?

Niets was minder waar. Ik werd hartelijk ontvangen en na een kennismaking mocht ik lesgeven aan P7 en later aan P6 (leeftijd 11-14 jaar). Ik had een les voorbereid over persoonlijke hygiëne en de menstruatiecyclus, in de hoop dit interactief te bespreken. Met wat gezonde zenuwen en een hoop ballonnen op pad, en wat was dat vet! Na een goede interactieve introductie over hygiëne begon er een vragen-vuur vanuit alle hoeken van de klas.

Dit was variërend van “Waarom is het slecht om veel snoep te eten?” tot “Waarom bloed je uit je vagina tijdens je menstruatie?”.

Een heel verschil met voor een Nederlandse klas staan lijkt me zo.

De les werd afgesloten met baarmoeders knutselen van de ballonnen.

Ik heb echt genoten van het warme welkom, de interactie en de verhalen van de kinderen. Hopelijk komen er nog veel studenten na mij om ieder op hun eigen manier een steentje bij te dragen aan de toekomst van deze kinderen!

Groetjes Kim





LHBTIQ+ in Afrika



Een steeds vaker gestelde vraag aan Kiwanuka is: “Kun je wel in Oeganda actief blijven, nu daar een steeds strengere anti-LHBTIQ+-wetgeving komt?”. Een terechte vraag. Laat er geen onduidelijkheid zijn: Kiwanuka keurt alle LHBTIQ+-restricties in wetgeving af. Steeds meer Afrikaanse landen, ook Oeganda, hebben een strenge wetgeving waarmee het LHBTIQ+-ers lastig wordt gemaakt om openlijk voor hun aard uit te komen.

Aangezet door strikte religieuze gedachten, waarbij LHBTIQ+ vaak wordt gezien als een ziekte, is de conservatieve meerderheid van de Oegandese bevolking groot voorstander van strenge wetgeving. Ook het Oegandese parlement heeft inmiddels zeer strikte anti-LHBTIQ+-regelgeving vastgesteld. Parlementsleden worden daartoe gestimuleerd door vooral Amerikaanse religieuze organisaties.

Gelukkig is er in Oeganda geen actief vervolgingsbeleid tegen LHBTIQ+. Maar het kan niet ontkend worden dat de wetgeving regelmatig gebruikt wordt om onwelgevallige tegenstanders van overheidsbeleid gevangen te zetten. Een tegengeluid, juist pro LHBTIQ+, wordt ook in Oeganda honend afgedaan. “Waarom moeten wij in Afrika altijd doen wat jullie vanuit de Westerse wereld willen? Vaak klagen jullie over onze democratie en nu doen we wat de meerderheid van onze bevolking vindt en nu is het ook weer niet goed.” Juist de discussie over LHBTIQ+ lijkt in Afrika in de frontlinie geplaatst te worden van een toenemende anti-Westerse houding. “De Westerse wereld brengt ons niets goeds, nu willen ze ons ook nog infecteren met zieke LHBTIQ+-gedachten.”

Het Kiwanuka-bestuur is ervan overtuigd dat goed onderwijs uiteindelijk ook gaat zorgen voor meer genuanceerde gedachten in Oeganda over LHBTIQ+. Het vraagt om veel doorzettingsvermogen maar polariseren met Afrika brengt niets goeds en helpt de minder bedeeden in Afrika niet verder. Vandaar dat Kiwanuka doorgaat met haar werk.

Op de St. Ceciliaschool zitten ook jongens

Rond 2015 groeide vanuit de samenleving van Villa Maria de druk op de St. Ceciliaschool, tot op dat moment exclusief een basisschool voor meisjes, om ook jongens toe te laten. De school had inmiddels een goede reputatie opgebouwd en haar leerlingen behaalden goede resultaten. Het is niet ondenkbaar dat de ondersteuning van de school door Kiwanuka aan die goede reputatie heeft bijgedragen. Het toenmalige hoofd van de school, Zr. Gertrude, heeft de vraag vanuit de samenleving destijds besproken met de bisschop van het diocees en zijn toestemming gekregen om ook jongens toe te laten.

De eerste jongens kwamen in 2016; momenteel is ongeveer een kwart van alle leerlingen een jongen.



In het zuiden van Nederland hebben we vanaf de zestiger jaren vanuit een pleidooi voor ‘co-educatie’ een vergelijkbare ontwikkeling gezien. Uiteraard respecteert Kiwanuka deze beleidskeuze van de St. Ceciliaschool. Maar met betrekking tot de ondersteuning van getalenteerde leerlingen uit arme gezinnen blijft Kiwanuka zich beperken tot meisjes en jonge vrouwen. Zij hebben in de Oegandese samenleving een kwetsbaardere positie dan jongens en mannen. En bovendien zullen zij na hun afstuderen en het verkrijgen van een baan meer geneigd zijn hun ouders en hun familie financieel te ondersteunen.



Schoolreis 2023

Ieder jaar organiseert St. Cecilia een schoolreis voor de leerlingen van primary 6 en 7. Dit jaar was het een tweedaagse trip met onder andere een bezoek aan de internationale luchthaven in Entebbe, het Aero-strand in Entebbe, het Entebbe Meteorologisch Centrum en de dierentuin 'Uganda World Life Education Centre.

Dit is het vertaalde verslag van Josephine, de rechterhand van Sister Agnes, het hoofd van St. Cecilia en tevens contactpersoon tussen de school en Kiwanuka.

Lees dit verslag met de gedachte dat de leerlingen vaak nog nooit verder zijn geweest dan hun eigen dorp en de lagere school. Zo'n schoolreis is dan ook een hele ervaring voor de leerlingen. Ze zijn met 88 leerlingen op pad geweest.

Dag 1: Onze leerlingen hebben genoten van de eerste dag waarbij ze vliegtuigen hebben zien landen en opstijgen en het verschil tussen vrachtvliegtuigen en passagiersvliegtuigen hebben geleerd. In het meteorologisch centrum waren de meeste leerlingen verrast dat alle vliegtuigen vanuit dat centrum worden begeleid. Ze bekeken ook verschillende weerinstrumenten. Van daaruit gingen we naar het Aero-strand waar ze afgedankte vliegtuigen konden zien en waar ze konden zwemmen. Daarna zijn we met de leerlingen naar de dierentuin geweest, waar ze veel verschillende soorten dieren hebben gezien.



Dag 2: We begonnen met Namugongo Catholic Martyrs Shrine in de ochtend vanwaar we met alle zegeningen naar Bulange gingen om het Buganda parlement, het Masengere gebouw, de Kabaka's Royal mile, het Kabaka's monument, de Clans of Baganda en het Kabaka's verkeersplein te kunnen zien.

Als laatste zijn we naar het Children's park (Freedom city) gegaan. Hier is van alles te doen.

De leerlingen konden naar springkastelen, gaan zwemmen, dansen en nog veel meer. Van daaruit zijn we moe maar voldaan weer teruggegaan naar Villa Maria.



Sta me toe van deze gelegenheid gebruik te maken om u te bedanken voor al uw inspanningen voor onze school. Uw (financiële) steun zorgt u er echt voor dat onze leerlingen zich op de school altijd thuis voelen. In het bijzonder wil ik het hele bestuur van Kiwanuka, maar zeker ook de vrienden van Kiwanuka, danken voor het mogelijk maken van onder andere de volgende projecten op onze school: het papproject, de schoolreis, getalenteerde meisjes extra kans geven om verder te komen met hun studie, en nog veel meer.

Josephine.



2023 is een lastig financieel jaar

Op het moment dat deze nieuwsbrief wordt geschreven ligt 2023 nog niet achter ons. Maar het is al wel duidelijk dat Kiwanuka voor het eerst in bijna 20 jaar het jaar gaat afsluiten met een financieel tekort. De hoge inflatie zorgt voor oplopende kosten (hogere schoolgelden) en aan de inkomstenkant heeft Kiwanuka betere jaren gekend. Gelukkig beschikt Kiwanuka over een flinke reserve.



Die is voor een belangrijk deel noodzakelijk, want Kiwanuka wil toekomstbestendig zijn door te garanderen dat de schoolgelden van alle meisjes die begonnen zijn aan een schooltraject (middelbare school en vervolgopleiding) in de toekomst ook betaald kunnen worden. Wij houden daarbij de stelregel aan dat ongeveer 50% van toekomstige schoolgelden beschikbaar moet zijn via de financiële reserve. De financiële resultaten publiceren we jaarlijks in de loop van het eerste kwartaal op onze website. We zijn gelukkig met alle financiële steun aan de stichting Kiwanuka. Maar wij zijn extra blij met sponsoren die ons meerjarig willen ondersteunen. Meerjarige ondersteuning geeft de stichting meer zekerheid (belangrijk vanwege de meerjarige schooltrajecten) en het geeft de sponsoren ook een fiscaal voordeel. De ANBI-status van Kiwanuka zorgt er voor dat de donatie volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Het is dan wel zaak dat de toezegging van een jaarlijks sponsorbedrag formeel is vastgelegd en dat deze is gedaan voor een periode van minimaal 5 jaar.

Laat de pap niet in de soep lopen!

Zoals u waarschijnlijk weet maakt Kiwanuka het mogelijk dat alle kinderen van de St. Ceciliaschool dagelijks een kom maïspap krijgen. Er is daarvoor een keukentje gebouwd waar iemand dagelijks een grote gamel pap kookt en waar de kinderen om de beurt hun kom komen vullen. Dit project bleek nodig omdat veel kinderen zonder te hebben gegeten naar school komen - en met een lege maag is het slecht leren. Dit project kost ons circa € 2.500 per jaar.



We hopen dat u ons wilt helpen om hiermee door te kunnen gaan en dat u, voordat u aanschuift aan het kerstdiner, een extra bijdrage wilt overmaken voor dit 'pap-project'.

☛ Onze bankrekening is NL63ABNA0428908012

Bij voorbaat heel hartelijk dank!

Hulde aan alle vrienden van Kiwanuka!

Het bestuur van de Stichting Kiwanuka dankt iedereen die Kiwanuka ook weer in 2023 heeft gesteund. Zonder uw steun blijven onze idealen in de lucht hangen. Laten we talentvolle meisjes in Afrika de vrijheid geven om te dromen.

Namens het bestuur van Kiwanuka wens ik u allen hele mooie feestdagen, een gezond 2024 en we vertrouwen erop dat we idealen blijven houden en daar samen iets voor kunnen doen.

Pauline Vluggen, Voorzitter

Voor ideeën, vragen, suggesties, meer informatie zie en gebruik: info@kiwanuka.nl / www.kiwanuka.nl / www.facebook.com/KiwanukaVillaMaria / Tel. 043-3212995.

Het bestuur van Kiwanuka bestaat uit: Jolanda Koetsier, Gerard Majoor, René Verspeek, Eliane Vluggen en Pauline Vluggen.